

## ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ NÓI CHỨ

Hán văn: Không rõ người dịch

Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

“Na mô bồ đà dạ

Na mô đà la ma dạ

Na mô tăng già dạ

Na ma a nhĩ đa bà dạ, đá tha già đa dạ, a la ha đê, tam miểu tam bồ đà dạ

Đá diệt tha : « A nhĩ lợi đê, a nhĩ lợi đô bà bê, a nhĩ lợi đá, tam bà bê, a nhĩ lợi đá, tỳ ca lan đê, già nhĩ nễ, già già na, kê lợi đê ca lợi, bà la bà ba đá, xoa diệm, ca lợi (tất cả nghiệp ác ) toa bà ha »

ॐ वृ ह्य

ॐ ध म्य

ॐ सं ग्म्य

ॐ नमो बुद्धाय नमो धर्माय नमो संघाय नमो अमृतोद्भव्यै नमो अमृतसंभव्यै नमो अमृतविक्रान्त्यै नमो गगान्कित्तिकारे नमो सर्वपापक्षयकारिण्यै नमो

ॐ नमो अमृतोद्भव्यै नमो अमृतसंभव्यै नमो अमृतविक्रान्त्यै नमो गगान्कित्तिकारे नमो सर्वपापक्षयकारिण्यै नमो

ॐ नमो अमृतोद्भव्यै नमो अमृतसंभव्यै नमो अमृतविक्रान्त्यै नमो गगान्कित्तिकारे नमो सर्वपापक्षयकारिण्यै नमो

Namo buddhāya

Namo dharmāya

Namo saṃghāya

Namaḥ ārya amitābhāya tathāgatāya arhate samyaksambuddhāya

Tadyathā: Amṛte, amṛtodbhave, amṛta sambhave, amṛta vikrānte gamine, gagana kirtti kare, sarva pāpatā kṣayaṃ kare svāhā

(Nếu hay như Pháp thọ trì, quyết định được sinh về nước của Đức Phật Di Đà)

\_Hết\_

17/06/2010