

TRUYỆN ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

(Bản vẽ tản mạn)

Hán văn: Không rõ tên người soạn
Việt dịch: HUYỀN THANH



1_ Hơn hai ngàn năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi) hướng đến chúng Đại Đệ Tử giảng thuật xong **Kinh Vô Lượng Thọ** (Aparimitāyur-sūtra). Đức Phật Đà (Buddha) tuyên xưng: *Ngay khi kỳ Mạt Pháp đến, tất cả Kinh Điển bị đoạn diệt, sau đó Kinh này còn trụ ở đời một trăm năm để hóa độ chúng sinh có duyên.* Tại Kinh vô Lượng Thọ ghi nhận rất rõ sự tích vĩ đại của Đức Phật A Di Đà (Amitāyus: Vô Lượng Thọ) như: vì sao tu thành Phật, sáng tạo Thế Giới Cực Lạc (Sukhā-vatī) như thế nào.



2_ Ở vô lượng kiếp trước, vào thời đại Đức Phật **Thế Tự Tại Vương** (Lokesvara-rāja) trụ ở đời, tại nước **Diệu Hỷ** (Abhirati) có một vị quốc vương tên là **Thế Nhiêu Vương** (?Lokesvara-rāja) thường đến lắng nghe Kinh, nghe Pháp. Sau khi nghe Pháp, chẳng những vui vẻ mà còn Lý Giải được.



3_ Chẳng bao lâu, **Thế Nhiêu Vương** liền phát khởi **Tâm Bồ Đề** (Bodhi-citta), xuất gia làm Tăng, quy y với Đức Phật Thế Tự Tại Vương, Pháp Hiệu là **Pháp Tạng Tử Khưu** (Dharmakāra-bhikṣu)



4_ Tỳ Kheuru **Pháp Tạng** ôm ấp chí lớn, mắt nhìn thấy chúng sinh có nghiệp chướng sâu nặng, Phước Tuệ mỏng kém, còn thêm sinh mệnh ngắn ngủi, chẳng chịu nói **Thành Phật**, *hợp nhau thoát là Luân Hồi* chẳng phải là việc dễ dàng.....

“ Ta phải có tài năng như thế nào để trợ giúp cho chúng sinh thoát là được biển khổ? Tài năng dường nào mới có thể khiến cho Đại Chúng sớm ngày được thành Phật đây?”

Tỳ Kheuru Pháp Tạng nghĩ tìm mỗi một vấn đề tốt đẹp lâu dài.

“Có một cõi Trời nào, khi chết nhờ vào tướng mà đến được chẳng? Liệu có Pháp giải quyết chẳng?!...”



5_ Tự bản thân Ta, ắt nên trước tiên phải thành một Tôn là vị Phật được mười phương khen ngợi, hấp dẫn con mắt của chúng sinh kèm theo dựng lập một Thế Giới trang nghiêm xinh đẹp màu nhiệm, giúp cho chúng sinh đều khởi Ý ưa thích sinh về.

Lại gia thêm một Pháp Môn tu hành tuyệt diệu, thuận tiện cho chúng sinh khắp mười phương, vạn người tu vạn người được đến.



6_ “Phải cần tài năng như thế nào để thành một Tôn là vị Phật được mười phương khen ngợi đây? Đâu là một loại **Phật Thổ** thật trang nghiêm? Đâu là một loại Pháp Môn thật vi diệu nhỉ? Chẳng phải đi đến thỉnh giáo Đức Phật Thế Tự Tại Vương a....
 “Này Pháp Tạng! Tâm Nguyện của ông rất vĩ đại! Chỉ yêu cầu Ý Chí kiên định, chí Tâm cầu Đạo, thành Phật đều chẳng khó”



7_ “Tâm Nguyện của ông cũng có thể như Nguyện”
 “Thỉnh Phật Từ Bi rủ thương chỉ bày cõi nước tốt đẹp của chư Phật ở mười phương, cùng với Pháp trang nghiêm Tịnh Thổ. Con đều như Pháp tu hành”
 Khi ấy Đức Phật **Thế Tự Tại Vương** liền tuyên nói rõ cảnh giới thuộc cõi nước của hai trăm mười ức chư Phật cùng với Pháp Môn tu hành chẳng giống nhau



8_ “Ta sẽ dùng Thần Lực đem cõi nước của chư Phật đã nói, triển hiện ngay trước tai mắt của ông”
 “A ! Con có thể nương tựa để nhìn thấy rõ các loại Phật Thổ chẳng đồng à ! Thật rất trang nghiêm thù thắng !



9_ “Ta chỉ cần đem cõi Phật đã thấy qua rồi vận dụng lấy bỏ, nhận lấy chỗ thù thắng đặc sắc trong cõi nước của chư Phật
 Dem phương pháp tu hành đã được nghe đến, bỏ điều khó khăn rồi tuyển chọn điều dễ dàng !
 Gom tập các Đại Uy trong Thế Giới của chư Phật, dựng lập Tịnh Thổ ở phương Tây !



10_ Trong nhiều Pháp Môn, dùng Pháp Môn **Niệm Phật** là phương tiện tích cực nhất. Ta đem điều này làm Pháp **phổ độ chúng sinh** !

Tỳ Khưu Pháp Tạng trải qua đủ năm Kiếp, tu hành lâu dài, đến chón hoang vắng cây cỏ rậm rạp, cuối cùng hoàn thành điều suy nghĩ. Trong con mắt Tâm gom tập điều tốt đẹp của cõi Phật khắp mười phương vào Tịnh Thổ tuyệt diệu của một thân



11_ Lúc đó Tỳ Khưu Pháp Tạng lại đi trở về gặp Đức Phật....

“Bạch Đức Phật Đà ! Con đã thành công, hoàn thành Tịnh Thổ trang nghiêm đã suy nghĩ, cũng thành tựu xong Hạnh thanh tịnh”

“Tốt lắm ! Này Pháp Tạng ! Ông đã tu đến Tâm chẳng khởi phân biệt, đã chứng xong Cảnh Giới không có chỗ chấp. Ông dùng Tâm trong sạch làm Nhân, tương lai cõi Phật đã chứng được cũng rất thanh tịnh trang nghiêm. Hiện tại ông có thể tuyên bố Nguyên lớn của ông”



12_

- 1_ Nguyên cõi nước không có đường ác
- 2_ Nguyên chẳng bị rơi vào nẻo ác
- 3_ Nguyên thân đều có màu vàng ròng
- 4_ Nguyên có 32 Tướng
- 5_ Nguyên Thân không có sự sai biệt
- 6_ Nguyên có Túc Mệnh Thông
- 7_ Nguyên có Thiên Nhãn Thông
- 8_ Nguyên có Thiên Nhĩ Thông



13_

- 9_ Nguyên có Tha Tâm Thông
- 10_ Nguyên có Thần Túc Thông
- 11_ Nguyên cúng khắp chư Phật
- 12_ Nguyên quyết định thành Chính Giác
- 13_ Nguyên ánh sáng vô lượng
- 14_ Nguyên tiếp chạm ánh sáng đều được an vui
- 15_ Nguyên Thọ Mệnh vô lượng
- 16_ Nguyên hàng Thanh Văn nhiều vô số



14_

- 17_ Nguyện chư Phật xưng tán
- 18_ Nguyện mười niệm ắt được vãng sinh
- 19_ Nguyện nghe tên phát Tâm
- 20_ Nguyện khi chết được tiếp dẫn
- 21_ Nguyện hối lỗi được sinh
- 22_ Nguyện cõi nước không có người nữ
- 23_ Nguyện chán thân nữ được chuyển thành thân nam
- 24_ Nguyện hoa sen hóa thân



15_

- 25_ Nguyện Trời Người lễ kính
- 26_ Nguyện nghe tên được Phước
- 27_ Nguyện tu hành thù thắng
- 28_ Nguyện cõi nước không có điều chẳng lành
- 29_ Nguyện trụ nhóm Chính Định
- 30_ Nguyện vui như **Lậu Tận**
- 31_ Nguyện chẳng tham tiếc thân
- 32_ Nguyện như thân Na La Diên



- 16_
- 33_ Nguyện ánh sáng, Huệ biện
- 34_ Nguyện khéo đàm luận Pháp Yếu
- 35_ Nguyện **Nhất Sinh Bổ Xứ**
- 36_ Nguyện giáo hóa tùy theo Nguyện
- 37_ Nguyện quần áo, thức ăn tự đến
- 38_ Nguyện Ứng với niệm nhận vật cúng
- 39_ Nguyện trang nghiêm vô tận
- 40_ Nguyện cây có vô lượng màu sắc



- 17_
- 41_ Nguyện cây hiện cõi Phật
- 42_ Nguyện chiếu thấu suốt mười phương
- 43_ Nguyện hương báu xông ướp khắp
- 44_ Nguyện **Phổ Đẳng Tam Muội**
- 45_ Nguyện trong Định cúng Phật
- 46_ Nguyện được Đà La Ni
- 47_ Nguyện nghe tên được **Nhẫn**
- 48_ Nguyện **Hiện Chứng** chẳng lùi



18. Nguyên mà Tỳ Khưu Pháp Tạng đã phát ra, mỗi mỗi Nguyên trang nghiêm Tịnh Thổ, mỗi mỗi Nguyên tế độ chúng sinh. Ngay phía sau một Nguyên phát ra đều nói: *“Nếu chẳng như thế, thế chẳng thành Phật”*
 Sau này đời đời kiếp kiếp Tỳ Khưu Pháp Tạng thực hiện Nguyên ấy, thường dùng bốn việc cúng dường tất cả chư Phật cùng chúng sinh, kèm rộng tu sáu Độ, lợi mình lợi người, Phước Tuệ tăng song song.



19. Ở trong vô lượng kiếp tích lũy vô lượng vô biên Công Đức chẳng thể nghĩ bàn, cuối cùng viên mãn thành Phật Phật Hiệu là **A Di Đà**



20_ Cõi Phật trang nghiêm xinh đẹp màu nhiệm ấy, tên là Thế Giới **Cực Lạc** có vị trí ở phương Tây cách Thế Giới **Sa Bà** hơn mười vạn ức cõi Phật



21_ Bên trong Thế Giới Cực Lạc không có ba đường ác, người người nghĩ đến áo thì được áo, nghĩ đến ăn thì được ăn, tất cả tự nhiên đầy đủ Cũng không có phụ nữ, người người sáu Căn trong sạch bình đẳng mà lại rộng lớn vô biên, khí hậu ôn hòa trong mát dễ chịu Địa phương không có đồi lõm cao thấp, hết thấy cung điện đều do bảy báu tạo thành, đều hợp phóng ánh sáng



22_ Trên đất, hư không xếp bày đúng một hàng. Hàng do bảy báu đều hợp thành cây báu, trên cây liền tập hợp xong, giống trăm ngàn báu kỳ lạ đã kết thành lưới võng Gió nhẹ thổi đến, như trăm ngàn loại nhạc khí đồng thời diễn tấu, tráng lệ phi phàm Lại có vô số ao hoa sen to lớn như biển, đều dùng cát vàng trải bày trên đất, do bảy báu tạo thành. Nước ao đều do nước tám Công Đức đều hợp thành Hoa sen to lớn không thể so sánh, đều hợp phóng ánh sáng, tinh khiết thơm tho vi diệu



23_ Một vài hoa sen ấy chính là thai hoa vãng sinh của chúng ta trong tương lai. Ai ở đời này niệm Phật, học Phật thì trong ao bảy báu liền mọc ra một đóa hoa sen. Tương lai, khi vãng sinh thời hóa sinh tại đây. Như người tinh tiến niệm Phật thì hoa sen liền hợp lớn được trang nghiêm. Ánh sáng to lớn đã phóng ra càng mạnh Như đời lại, tin tưởng sự dạy bảo khác, hoặc đình chỉ chẳng niệm thì hoa sen liền âm đạm, không có ánh sáng, dần dần khô héo



24_ Trong hư không có vô số loài chim màu sắc diệu tạp, thời khắc tuyên dương Phật Pháp. Loài chim này toàn là Đức Phật A Di Đà vì khiến cho Pháp Âm chẳng đứt đoạn mà biến hóa ra.

Trong hư không thường tấu nhạc Trời, thời khắc thổi rơi vô số hoa cõi Trời, rực rỡ không thể so sánh.

Vạn vật đều hợp phóng ánh sáng, không cần mặt trời mặt trăng, tự nhiên sáng tỏ. Không chỉ hương khí lan tỏa tràn đầy mà còn thơm phức không thể so sánh.



25_ Đức Phật A Di Đà phóng ánh sáng vô lượng chiếu khắp mười phương, cùng với Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát vì chúng sinh tuyên nói Diệu Pháp.

Chúng sinh ở cõi Cực Lạc có thọ mệnh giống như Đức Phật, vô biên vô tận, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển trở lại ba cõi sáu đường. Bởi thế đều có thể ngay trong đời này tu thành Phật Quả.



26

26_ Đức Phật A Di Đà thành Phật đã được mười kiếp, trên cõi Phật đã có vô số Đệ Tử thuộc hàng Bồ Tát, La Hán... vì chúng sinh nói Pháp. Thế Giới Cực Lạc tuy xa, chỉ yêu cầu đời này niệm Phật chẳng đoạn, tin nguyện vãng sinh, khi lâm chung thời Tâm chẳng tham luyến, Ý chẳng điên đảo, cùng với Tâm Phật tương ứng. Đức Phật A Di Đà cùng với các Thánh Chúng tự hợp ở trước mặt, đi đến tiếp dẫn, khoảng một cái chớp mắt sinh về Tây Phương Tịnh Thổ.



27_ Tỳ Khưu Pháp Tạng nương vào sức Nguyện ấy thành tựu xong Thế Giới Cực Lạc, vì chúng sinh trong vũ trụ, cung cấp xong một cái trường sở tu hành vĩnh hằng trang nghiêm, nhằm giúp cho tất cả chúng sinh đều thuận theo phát nguyện vãng sinh



28_ Nguyên tất cả chúng sinh đều thuận theo thời khắc, niệm Phật, nhớ Phật, sinh về Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây, thành tựu sinh mệnh vĩnh hằng, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển.
A Di Đà Phật !

Hết

04/12/2011