

TIỀN THÂN CỦA QUÁN ÂM BỒ TÁT

1_ Nhân Địa của Quán Âm Bồ Tát:

_ Theo sự ghi nhận của *Kinh Quán Âm Tam Muội* và *Kinh Thiên Thủ Thiên Nhân Đại Bi* thì Quán Âm Bồ Tát có sức uy thần chẳng thể tư nghị, ở vô lượng kiếp trước đã thành Phật rồi, hiệu là **Chính Pháp Minh Như Lai** (Samyak-dharma-vidya Tathāgata). Nay vì nguyện lực Đại Bi mới thị hiện thân Bồ Tát để cứu khổ chúng sinh.

_ *Kinh Bi Hoa* ghi nhận rằng: “Thuở xa xưa, ở Thế Giới **San Đê Lam** thuộc Đại Kiếp **Thiện Trì** (Sudhāra) có vị vua tên là **Vô Trách Niệm** (Aranemin), có vị Đại Thần tên là **Bảo Hải Phạm Chí** (**Ratna-sāgara-brāhmaṇa**). Con trai của vị Đại Thần ấy tên là **Bảo Tạng** (Ratna-garbha) sau khi xuất gia, chứng Bồ Đề, hiệu là **Bảo Tạng Như Lai** (Ratna-garbha-tathāgata). Đức Như Lai rộng vì vua Vô Trách Niệm nói Pháp, nhà vua cúng dường Đức Như Lai với các Thánh Chúng, thời Bảo Hải Phạm Chí khuyên Đức Vua với một ngàn người con của vua phát **Tâm Bồ Đề** (Bodhi-citta). Nhà vua liền phát Tâm Bồ Đề, nguyện cầu cõi nước thanh tịnh. Đức **Bảo Tạng Như Lai** bèn thọ ký cho nhà vua, sau này được thành Phật tên là **Vô Lượng Thọ** (Amitāyus) tại Thế Giới **An Lạc** (Sukhavatī) ở phương Tây.

Hai người con của vua **Vô Trách Niệm** cũng được Đức **Bảo Tạng Như Lai** thọ ký cho: vị thứ nhất tên là **Bất Thuần** sau này là **Quán Âm Bồ Tát**, vị thứ hai tên là **Ni Ma** sau này là **Đắc Đại Thế Bồ Tát** (tức Đại Thế Chí Bồ Tát) đồng ở Thế Giới **An Lạc** phụ giúp Đức Phật **Vô Lượng Thọ** giáo hoá chúng sinh.

Sau khi Đức Phật Vô Lượng Thọ vào Niết Bàn thì **Quán Âm Bồ Tát** sẽ nối ngôi Phật có hiệu là **Biến Xuất Nhất Thiết Quang Minh Công Đức Sơn Vương Như Lai**, Thế Giới tên là **Nhất Thiết Trân Bảo Sở Thành Trụ**. Tiếp theo, Đức **Đắc Đại Thế Bồ Tát** sẽ thành Phật có hiệu là **Thiện Trụ Trân Bảo Sơn Vương Như Lai**, Thế Giới tên là **Đại Thế**.”

_ *Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thọ Ký* cũng ghi nhận là: “**Quán Thế Âm Bồ Tát** sẽ thành Phật tên là **Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Như Lai**, Thế Giới tên là **Chúng Bảo Phổ Tập Trang Nghiêm**. Tiếp theo, Đức **Đắc Đại Thế Bồ Tát** sẽ thành Phật tên là **Thiện Trụ Công Đức Bảo Vương Như Lai**.”

2_ Công Hạnh tu hành và hoá độ của Quán Âm Bồ Tát:

_ Trong *Kinh Lăng Nghiêm quyển 6* có ghi: “Về vô số kiếp xa xưa, có Đức Phật ra đời hiệu **Quán Âm Như Lai** (Avalokitasvara-tathāgata). Tôi đến trước Đức Phật mà phát Tâm Bồ Đề rộng lớn. Đức Phật dạy tôi ba Pháp **Văn, Tư, Tu** có nghĩa là nghe lời giảng dạy, suy nghĩ kỹ lưỡng về đạo lý và theo đó thực hành để vào **Tam Ma Đê** (Samādhi) tức là nơi vắng vẻ rốt ráo. Đức Phật khen tôi chứng được Pháp môn Viên Thông, liền ngay trong Đại Hội thọ ký cho tôi và ban Hiệu là **Quán Âm** (Avalokitasvara)”

_ *Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh* ghi nhận việc **Quán Tự Tại Bồ Tát** dạy truyền Trí Tuệ Bát Nhã cho ngài **Xá Lợi Phất**

Kinh Phương Đẳng Như Lai Tạng và *Đại Phương Quảng Như Lai* ghi nhận rằng: “**Quán Thế Âm Bồ Tát** cùng với **Đại Thế Chí Bồ Tát** vì lòng Từ Bi, không chịu vào cảnh giới tối thượng của chư Phật, nguyện dẫn thân vào con đường phụng sự đem lại lợi ích an vui cho tất cả chúng sinh”

_ *Kinh Đại Thừa Vô Lượng Bảo Trang Nghiêm* ghi nhận các công hạnh hoá độ sáu nẻo của **Quán Thế Âm Bồ Tát**

Kinh **Diệu Pháp Liên Hoa**, Phẩm **Phổ Môn** ghi nhận 33 thân ứng hoá của Quán Thế Âm Bồ Tát trong công hạnh tùy *Duyên ứng hoá cứu độ chúng sinh*....

Ngoài ra trong các **Kinh Tạng Mật Giáo** ghi nhận rất nhiều Đà La Ni, Mật Chú, Thủ Ấn, Nghi Quỹ do Đức Quán Âm Bồ Tát truyền dạy để cứu giúp chúng sinh....

