

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG

Hán văn: Không rõ tên người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Bấy giờ **Địa Tạng Bồ Tát** (Kṣiti-garbha) trụ tại Thế Giới **Lưu Ly** (Vaidurya-loka) ở phương Nam, dùng mắt Trời (Devya-cakṣu: Thiên Nhãn) trong sạch quán chúng sinh chịu khổ trong Địa Ngục: bị giã đâm trong cối sắt, bị nghiền nát trong cối xay bằng sắt, bị cây xéo bởi lưỡi cây sắt, bị cưa sắt cưa xẻ, bị nấu chín trong vạc nước sôi sùng sục, sáng sớm đói thì ăn nuốt viên sắt nóng, khát thì uống nước đồng, chịu các khổ não không có ngưng nghỉ.

Địa Tạng Bồ Tát chẳng nề nhìn nên liền từ phương Nam đi đến, vào trong Địa Ngục cùng với vua **Diêm La** (Yama-rāja) đồng ở một chỗ, ngồi trên cái giường riêng biệt.

Có bốn loại Nhân Duyên

Một là: Vua Diêm La loại bỏ tội chẳng có bằng chứng

Hai là: Sợ văn án bị sắp xếp lộn xộn

Ba là: chưa đáng chết

Bốn là: nhận tội xong thì đưa đến cối Địa Ngục.

Neu có kẻ trai lành, người nữ thiện làm tượng Địa Tạng Bồ Tát, chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát với niệm tên của Địa Tạng Bồ Tát thì người này quyết định được vãng sinh về Thế Giới **Cực Lạc** (Sukha-vatī) ở phương Tây. Từ một cõi Phật đến một cõi Phật, từ một Thiên Đường đến một Thiên Đường

Nếu có người làm tượng Địa Tạng Bồ Tát, chép Kinh Địa Tạng Bồ Tát với niệm tên của Địa Tạng Bồ Tát thì người này quyết định được vãng sinh về Thế Giới Cực Lạc ở phương Tây. Vào ngày người ấy buông xả thân mệnh thì Địa Tạng Bồ Tát tự mình đến nghênh tiếp, thường được ở chung một nơi với Địa Tạng Bồ Tát.

Nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT
MỘT QUYỂN (Hết)

27/01/2009